

# UTOPIA'S NEWSPAPER

- Sinds APRIL 2017 de eerste krant in NieuwNederlands als wereldtaal -

Eindredacteur: Blaise Tolky

*Nieuwsberichten welke van geen belang zijn worden geweigerd. Nieuws dat Nieuws genoemd kan worden, hoort op de voorpagina; derhalve beslaat deze krant slechts één pagina per uitgave*

## NA VIJFHONDERD JAAR THOMAS MORE WORDT HET WEL EENS TIJD VOOR ZIJN UTOPIA (II)

**More schreef in 1516 de utopische droom, maar hij droomde dus niet, hij schreef – toch droomde hij omdat hij schreef.**

**Hij schreef:** In Utopia kan elk familiehoofd komen halen wat hij en de zijnen nodig hebben; alles wat hij hebben wil krijgt hij zonder betaling, zonder tegenprestatie van welke aard ook. Want waarom zou men iemand iets weigeren, wanneer er primo zo'n overvloed van alles is, en men ten tweede nooit bang hoeft te zijn dat iemand méér zou aanvragen dan hij behoeft? De man weet immers dat hij ook in de toekomst nooit wat te kort komen zal – waarom zou hij dan meer dan zijn portie moeten vragen? Hebberig en halerig maakt de vrees voor gebrek – dat ziet men zelfs bij de dieren. Bij de mens komt daar dan nog de hoogmoed bij, die erin glorieert om met een vertoon van overbodigheden een ander de ogen uit te steken – maar dat is een ondeugd die in een samenleving als de Utopische geen enkele voedingsbodem vindt.

**Hij droomde:** Bij het begin van elke maaltijd wordt iets voorgelezen met een zedelijke strekking, maar kort, zodat het niet gaat vervelen. Hieraan knopen de ouderen een opvoedend gesprek vast – opvoedend, maar daarom nog niet zwaar op de hand en ook niet zonder humor. Ook houden zij geen lange vertogen, die de hele duur van de maaltijd in beslag nemen. Integendeel, zij luisteren ook graag naar de jongeren, en lokken ze opzettelijk uit hun tent, om een indruk te krijgen van ieders karakter en gaven; die komen immers bij de maaltijd veel meer ongedwongen aan de dag. Zij doen alles om bij de disgenoten een vrolijke stemming te kweken. De Utopiërs zijn namelijk sterk geneigd tot de opvatting dat geen enkel genoegen ongeoorloofd is zolang er maar geen kwade gevolgen uit voortkomen.

Belangrijkste etymo-logica: Iedereen denkt dat een 'utopie' een droom is over iets dat niet kan bestaan, maar het woord stamt niet van ou-topia (lett. geen plaats), het stamt van eu-topia: goede plaats.



Oscar Wilde

### TOLKY'S COMMENT

“Een wereldkaart waarop het land Utopia ontbreekt, is de moeite van het bekijken niet waard.” – Oscar Wilde

Een geweldig citaat van Ernst Bloch – de schrijver van *Das Prinzip Hoffnung* en de citeerder van Oscar Wilde, zie boven. Bezie eens de landen, met grenzen, rivieren, landschappen, met steden, groot en klein – en als Utopia ontbreekt stelt het niets voor. Is het dat wat Wilde wilde zeggen? Ach, dan was hij misschien somber gestemd zo hij dat wilde gezegd hebben, onze Wilde (want dat is hij, onze, geen kunstiger kunstenaar, wel de enige, dus van ons allemaal, ik bedoel van alle burgers ever – prijs Oscar). Maar hij wilde niet dat maar dit: Ontdek op elke wereldkaart Utopia. Want kijk eens hoeveel moeite ging al gepaard: nauwkeurige grenzen, de tekening van landen – ondenkbaar zonder Utopia, onzichtbaar zelfs.

